

**תחום:**

שם העסק: דו-לב  
בעלים: הראלה ישי  
שנת הקמה: 1992  
התמחות: **משרד הכרויות למטרת נישואין**



# ידון-לבי

**עד היום סייעה הראלה לאנשים מכל קצוות הקשת, ובפיה מאות סיפורים על זיווגים ושידוכים מוצלחים שנרקמו תחת ידיה, אשר מרביתם הסתיימו מתחת לחופה. לדבריה, "מדובר בנשים וגברים מכל גווי האוכלוסייה, רובם בעלי מקצועות חופשיים כמו מהנדסים, עורכי-דין, פרסומאים, אנשי היי-טק, ואפילו ישראלים המתגוררים בחו"ל שחזרו ארצה מתוך מטרה להקים כאן בית. אין לתאר עד כמה הסיפוק הוא גדול כשנפשות יפות כאלה נפגשות בעזרתנו, ולבסוף נוצר קשר יפה שנגמר בחתונה."**

**- נראה באילו את נהנית מכל רגע. לגמרי, כי אני מאמינה גדולה באהבה. עד שפתחתי את 'דו-לב', במשך שנים שידכתי ירידים ומכרים רבים בכיף וללא כל תמורה, והבנתי שזה הייעוד שלי בחיים."**

**הייעוד הזה, כפי שהיא מתארת, החל להתממש כשפתחה את המשרד הראשון שלה בבאר שבע, אשר בתוך זמן קצר הפך להצלחה גדולה שהביאה את הראלה לפתוח משרדים נוספים בירושלים, באשדוד ובתל אביב. לדבריה, בכסיס פעילותו של 'דו-לב' עומדים עקרונות של דיסקרטיות, יחס אישי ומחיר הוגן, אשר נועדו בראש ובראשונה לסייע לאנשים שמאסו בשיטות האיסופיים באתרי היכרויות באינטרנט, בשיחות הטלפון המתישות והנדושות, בהתרוצצויות במסיבות, בסדנאות, בהרצאות או בטוילים, והגיעו למסקנה שהכי כדאי לחזור לשיטה הברורה והבטוחה של השדכנות.**

**"המטרה הסופית שלנו היא לחסוך לאנשים הללו את 'פגישות הסרק', בזבוזי הזמן וה'נפילות', מסכמת הראלה. "הדייטים שנקבעים עבורם הם אמיינים, רציניים ומדויקים, והכל נעשה באופן גלוי וידוע מראש, עד כמה שניתן, כולל מתן עצות ו'טיפים' מועילים לבניית הקשר הנכון."**

**- אז מי יכול לפנות אלייך? "מה זאת אומרת?" היא מחיכת, "כולם כולל כולם! אין הרי גיל לאהבה... צעירים, צעירות, מבוגרים ומבוגרות, מגיל 20 ועד 80 - אני פה לרשותם."**

הפונים אלי מקבלים פרטים מדויקים והתאמת ציפיות, וכך אני מקצרת להם את הדרך משמעותית.

המספרים, מתברר, אינם משקרים. עד היום סייעה הראלה לאנשים מכל קצוות הקשת, ובפיה מאות סיפורים על זיווגים ושידוכים מוצלחים שנרקמו תחת ידיה, אשר מרביתם הסתיימו מתחת לחופה. לדבריה, "מדובר בנשים וגברים מכל גווי האוכלוסייה, רובם בעלי מקצועות חופשיים כמו מהנדסים, עורכי-דין, פרסומאים, אנשי היי-טק, ואפילו ישראלים המתגוררים בחו"ל שחזרו ארצה מתוך מטרה להקים כאן בית. אין לתאר עד כמה הסיפוק הוא גדול כשנפשות יפות כאלה נפגשות בעזרתנו, ולבסוף נוצר קשר יפה שנגמר בחתונה."

**- נראה באילו את נהנית מכל רגע. לגמרי, כי אני מאמינה גדולה באהבה. עד שפתחתי את 'דו-לב', במשך שנים שידכתי ירידים ומכרים רבים בכיף וללא כל תמורה, והבנתי שזה הייעוד שלי בחיים."**

**הייעוד הזה, כפי שהיא מתארת, החל להתממש כשפתחה את המשרד הראשון שלה בבאר שבע, אשר בתוך זמן קצר הפך להצלחה גדולה שהביאה את הראלה לפתוח משרדים נוספים בירושלים, באשדוד ובתל אביב. לדבריה, בכסיס פעילותו של 'דו-לב' עומדים עקרונות של דיסקרטיות, יחס אישי ומחיר הוגן, אשר נועדו בראש ובראשונה לסייע לאנשים שמאסו בשיטות האיסופיים באתרי היכרויות באינטרנט, בשיחות הטלפון המתישות והנדושות, בהתרוצצויות במסיבות, בסדנאות, בהרצאות או בטוילים, והגיעו למסקנה שהכי כדאי לחזור לשיטה הברורה והבטוחה של השדכנות.**

**"המטרה הסופית שלנו היא לחסוך לאנשים הללו את 'פגישות הסרק', בזבוזי הזמן וה'נפילות', מסכמת הראלה. "הדייטים שנקבעים עבורם הם אמיינים, רציניים ומדויקים, והכל נעשה באופן גלוי וידוע מראש, עד כמה שניתן, כולל מתן עצות ו'טיפים' מועילים לבניית הקשר הנכון."**

**- אז מי יכול לפנות אלייך? "מה זאת אומרת?" היא מחיכת, "כולם כולל כולם! אין הרי גיל לאהבה... צעירים, צעירות, מבוגרים ומבוגרות, מגיל 20 ועד 80 - אני פה לרשותם."**

כבר כמעט שני עשורים שהראלה ישי מחברת בין אנשים ורוקמת סיפורי אהבה - אבל אפילו לרגע אחד לא עולים בה הרהורים על פרישה. "העבודה שלי היא בפרוש סוג של שליחות, ואני עושה ואמשיך לעשות זאת באהבה ובשמחה כל עוד כוחי במוטני", היא מצהירה בגאווה מלווה בצחוק מתגלגל, שהפך לסימן ההיכר שלה.

**"דו-לב", המשרד שבניהולה, הפך ברבות השנים למוטג ארצי, וכיום הוא מהווה את משרד ההיכרויות והשידוכים למטרת נישואין הגדול, הוותיק והאמין בישראל לחילונים, מסורתיים ורתיים. למעמד המיוחד הזה הצליחה הראלה להגיע בעיקר בזכות המומחיות והניסיון המקצועי העצומים שצברה בשנות פעילותה, כשלאורך כל הדרך היא מרעיפה על הפונים אליה אמפטיה ורגישות, עליהן בנויה שיטת ההיכרויות הייחודית שלה.**

**"היום, בעידן האינטרנט, קשה מאוד למצוא את הקשר האמיתי שאנשים כל כך מייחלים לו", היא מסבירה, "ובמקום אהבה הם נאלצים להתמודד עם הרבה 'לוקשים'. גברים שמספרים שהם רווקים, עשירים ובני שלושים - ולבסוף מתברר שהם נשואים, בני ארבעים וחיים מהביטוח הלאומי. או נשים שמציגות את עצמן כחטובות ועצמאיות, ובדייט הראשון מתברר שהן חד הוריות, שמגמנות ומתוסכלות, ששקועות כל היום מול הטלוויזיה וחולמות למצוא מפרנס לשלושה ילדים."**

**- אבל גם אנשים כאלה מחפשים בסופו של דבר זוגיות. "נכון, אבל הניסיון מלמד שגודל האכזבה הוא כגודל הציפייה. עובדה היא, שמרבית הפונים אליי הם אנשים שנואשו ממצאית בן/בת זוג לקשר רציני. אלה אנשים שהיו שקועים בקריירה שלהם, ובוקר אחד התעוררו והבינו שהם כבר בני 35 או 40. רוב האנשים בגילאים הללו הרי לא יוצאים לפאבים ולמועדונים, ולכן האפשרויות שלהם מצטמצמות מאוד."**

**- איך בעצם את נכנסת לתמונה? "כשמגיע אלי אדם שמבקש למצוא שידוך, אני קודם כל מבקשת להכיר אותו, את העדפותיו ואת סדרי העדיפויות שלו. בשלב הבא, כתב היד שלו נמסר לגרפולוג מומחה לשם ניתוח האופי, ופרטיו נשלחים לאימות. בהתאם לנתונים הללו, אני וצוותי מאתרים, מתוך מאגר רחב ואיכותי של פנויים ופנויות העומד לרשותנו, את המועמדים המתאימים והאידאלים ביותר עבורו. במלים אחרות,**

**לקבלת פרטים וראיון אישי ללא התחייבות:**

**סניף באר שבע 08-6436111, סניף תל אביב 03-6565000**

**סניף אשדוד 08-8651111, סניף ירושלים 02-6222999**

**אתר אינטרנט: www.doo-lev.co.il**

## 5 דברים שלא ידעתם על הראלה ישי

- ★ היא בת 42, נשואה לרחמים ("אהובי") ואם לשישה ילדים מקסימים ★ בהשכלתה היא מרצה לכלכלה וחשבונאות, תחום שבו עסקה לאורך השנים במקביל לעבודתה כשדכנית.
- ★ בחודשים האחרונים היא לוקחת חלק בסדנת "האקדמיה להורים", שלדבריה שינתה מהקצה אל הקצה את הווי חיי משפחתה. בכל הזדמנות היא גם אוהבת לבלות שעות במשחקי קופסא עם ילדיה ★ היא מבורה למוצרי הבריאות של "סאנריידר" ולא מוכנה להחליף אותם בשום דבר אחר ★ ומה אתם יודעים - היא אפילו יודעת לתופף על תופים...